

## Dagsprogram for studierejse til Indien januar 2017

*Programmet er foreløbigt. Ikke alle aftaler er indgået, og der tages forbehold for ændringer, men som udgangspunkt er det således:*

### **Onsdag d. 4. januar**

Afrejse fra Kastrup i København med Emirates til Chennai i Sydindien via Dubai.

### **Onsdag d. 5. januar**

Vi ankommer til Chennai/Madras i delstaten Tamil Nadu om morgenen kl. 8.10, passerer immigration og modtager vores bagage. Forhåbentlig har vi fået hvilet lidt i flyet så vi er klar til mødet med Indien. Vi bliver hentet i lufthavnen af en bus som vil følge os på hele turen. Vi kaster os så ud i mødet med Indien.

Først skal vi møde den første kristne missionær i Indien, apostlen Thomas. Han kom til Indien i år 52 og blev martyr i år 72. Turen fører os til det bjerg hvor han blev dræbt, *San Tome Mountain*. Vi ser stedet og spidsen af hans berømte finger som han stak i siden på den opstandne Kristus. Derfra bevæger vi os gennem Chennai's mylder til den katolske *San Tome katedral*. Her ligger apostlen Thomas begravet, sådan da, for der er ikke så meget tilbage af ham her. Der er kun tre kirker i verden hvor der ligger en apostel begravet, det er Peterskirken i Rom, Katedralen i Santiago de Compostella i Spanien med Jakob, og her får vi så den tredje at se med apostlen Thomas. Bortset fra at det der er tilbage af ham, er blevet fordelt mellem flere steder. Derefter kører vi til Arcotkirkens område, til tempelbyen Tiruvannamalai, hvor vi skal bo de næste dage på et hotel med swimmingpool.

### **Torsdag d. 6. til søndag d. 8. januar**

Vi har fast base alle dage på det dejlige hotel.

Tiruvannamalai er en af hinduismens mere vigtige byer. Der er et enormt tempel, og hundredetusinder af pilgrimme valfarter til byen ved fuldmåne for at gå rundt om bjerget Arunachala, der er formet som en sukkertop, og ligger i byens udkant. De der går hele vejen rundt om bjerget har efter hinduistisk tro forbedret deres karma og fået syndsforladelse. Vi arrangerer at man kan bestige bjerget cirka halvt op for at få en følelse af det hellige bjerg, som betragtes som en inkarnation af guddommen Shiva, så man skal træde varsomt og gerne om muligt med bare fødder. Der er endvidere talrige ashrams i byen. Det mest kendte er Ramanas som tiltrækker tusinder af søgende fra Vesten, og mange er efter et besøg ikke længere søgende. De har fundet hvad de søgte. Vi besøger ashramet. Desuden byens store tempel for guddommen Shiva og hans kone Parvathi.

Så skal vi have et fyldigt indtryk af Arcotkirkens arbejde. Danmission driver sammen med Arcotkirken et dialogcenter i byen, Quo Vadis, og det tiltrækker også mange besøgende. Vi skal følge livet på Quo Vadis der også har en café, hvor vi vil indtage de fleste af vore måltider.

Vi besøger desuden vævestuen på Lebanon hvor enker har kunnet leve en beskyttet tilværelse, og et gadebørnsprojekt. Vi kunne også besøge en moske, der er måske en del der aldrig har været i en moske. Quo Vadis har gode forbindelser til alle trosretninger og søger at skabe et miljø hvor alle kan leve fredeligt sammen i gensidig respekt. Vi vil søge at arrangere et møde med en hindu for at vi kan tale sammen om hvad vi tror på.

Der bliver en udflugt til Gramam, et økologisk retrætecenter Arcotkirken er ved at opbygge uden for byen. Det er i sin stille start der bl.a. går ud på at plante træer. Så deltagerne får lov at plante et træ. Så kan man jo altid rejse ud igen næste år og se hvor meget det er vokset. Der bliver også lejlighed til at tage rundt i byen på egen hånd i en auto, en lille trehjulet taxi.

Om søndagen går vi i kirke forskellige steder og får mulighed for at bringe en hilsen fra Danmark. Søndag aften vil vi deltage i aftenmeditationsgudstjenesten på Quo Vadis.

## **Mandag d. 9. til onsdag d. 11. januar**

Vi kører til Tirukoilur der er det første rigtig danske sted i Det Danske Missionssselskabs historie. Der var danske missionærer fra 1865. De var ikke rigtig velkomne inde i hindu-byen og købte derfor land udenfor byen, et område der blev kaldt Siloam. Her skal vi bo i gæsteværelserne på den store pigekostskole. Det vil være lidt enkelt, og vi må stuve os lidt sammen afhængigt af hvor mange vi bliver. Vi overnatter på skolen 3 nætter og skal naturligvis se den store skole og kirken. Om aftenen skal vi høre pigernes dybt betagende aftensang. De morgenfriske kan også høre pigernes sang kl. 6 om morgenen til deres morgenandagt. Vi går en aftentur i den nærliggende pottemagerlandsby og besøger også landsbyen Suvesheshapuram ikke så langt væk, hvor Danmission støtter en kostskole for migrantbørn, og vi vil gå en tur i landsbyen. Vi skal følge det der hedder skoleprojektet med børneparlamenters arbejde og kvindegrupper der arbejder med deres rettigheder som borgere i Indien. Endelig skal vi have et godt indtryk af kirkens skolearbejde.

## **Torsdag d. 12. januar**

Nu skal vi se hvor det hele begyndte. Vi forlader Tirukoilur og gør stop i Melpattambakkam, der er udgangspunktet for kirkens historie. Her skal vi se den gamle kirke og den store kristne kostskole.

Danmissions og Arcotkirkens historie har rødder i Tranquebar-missionen, men den egentlige start var i 1864 med ansættelsen af den tyske missionær Christopher Ochs, der begyndte arbejdet i Melpattambakkam. Ochs ligger begravet i kirken.

Vi skal gå en tur i den kristne gade. Ochs købte land lige uden for landsbyen og indbød alle der ville leve uden kastediskrimination til at slå sig ned. Det var der nogle der gjorde, og missionen var i gang.

Det bliver en lang, men dejlig dag for vi kører videre til Tranquebar. Vi skal høre om den danske kolonis historie og om de første protestantiske missionærer udsendt af kong Frederik d. 4. i 1705. Vi skal naturligvis se det danske fort, Dansborg, se de gamle kirker fra 1700-tallet, Zion og Det Ny Jerusalem, og gå en tur i byen ad Kongensgade med den danske byport, og Dronningensgade og se flere bygninger fra danskertiden.

Turen fortsætter derefter til Thirukadaiyur hvor vi spiser og overnatter.

## **Fredag d. 13. januar**

I Thirukadaiyur skal vi se det berømte hindu-tempel. Her kommer mænd når de er over 60 med deres ægtefælle og familie for at fejre at de er blevet så gamle og beder om længere liv. Her får turdeltagerne et stærkt indtryk af hinduismens ritualer og fester.

Vi fortsætter nordpå mod byen Chidambaram og kommer om eftermiddagen til Pichavaram. Vi skal også se lidt natur. Her er der backwaters (søer og laguner med brakvand), og vi skal ud at sejle i 2 timer gennem en af verdens største mangroveskove. Hvis vi er heldige kommer vi til at se en del fugle.

Dagen ender med en lang køretur nordpå til vores pensionat i Puducherry som før hed Pondicherry. Puducherry er en tidligere fransk koloni hvilket den stadig bærer dejligt præg af. Der er ikke ret meget fred og ro i Indiens myldrende, tæt trafikerede byer, men her er der rimeligt fredeligt i den gamle franske bydel. Vi får 4 overnatninger i Puducherry i den gamle bydel på et dejligt pensionat med smukke kolonimøbler.

**Lørdag d. 14. januar**

Hvordan vi møblerer dagene i Puducherry, afhænger af deltagernes ønsker. Der er under alle omstændigheder meget at se og meget at opleve, og deltagerne vil blive præsenteret for en lang række valgmuligheder.

Få km. udenfor Puducherry ligger new age byen Auroville. Der bor 2.225 mennesker fra flere forskellige lande, der er også et par danskere, som har prøvet at skabe et alternativt, fredeligt og delvist økologisk samfund. På vejen derud passerer vi en landsby med en kæmpe statue af den frygtindgydende gudinde Kali og hører lidt om hende. Vi vil derefter blive introduceret til Auroville ved at se en film, og så vil vi gå, og de der ikke kan gå så langt, vil blive kørt, ud til samfundets center, Matrimandir (Mors Tempel), som er en imponerende, globeformet og guldbeklædt meditationshal. Meditationsrummet indeholder ingen religiøse symboler. I centrum er der en stor krystal som bryder det indtrængende lys. Rummet er med vilje holdt religiøst neutralt for at alle skal kunne meditere i rummet uanset tro.

På vejen passerer vi et andet midtpunkt i samfundet, et meget gammelt, enormt og meget imponerende banyan-træ. I Auroville håber vi at møde den ene dansker, Torkil, og får gennem ham og andre et nærmere indtryk af hvad der arbejdes med i Auroville.

Auroville skaffer bl.a. penge ved at producere en lang række varer, så der bliver mulighed for at besøge forretningerne og købe smukke, lækre varer.

**Søndag 15. januar**

Vi skal tidligt op og have morgenmad for derefter at køre en halv times tid til Cuddalore, hvor Arcotkirken har sit hovedkvarter. Vi skal i kirke kl. 8.30 og kommer til at møde kirkens folk. Derfra kører vi tilbage til Puducherry hvor der bliver valgfrit program resten af dagen. Deltagerne vil blive præsenteret for forskellige muligheder. Måske en ayurvedisk massage? Måske et kursus i indisk madlavning? Måske bare en gåtur på strandpromenaden, eller mere shopping.

**Mandag d. 16. januar**

Vi går en tur i den gamle, franske bydel, ser mindesmærker for bl.a. Dr. Ambedkar der kæmpede de kasteløses sag, Gandhi og Jeanne D'Arc. Vi besøger et af templerne som er flot udsmykket. Vi kigger også indenfor i byens berømte ashram for guruen Aurobindo og hans franske discipel, 'Mor', initiativtager til Auroville. Vi skal se byens franske og tamilske huse og får at vide hvorfor de er så forskellige, hvilket jo skyldes at europæeres og tamilers kultur er vidt forskellig. Der er også mulighed for museumsbesøg. Puducherry har et støvet, lille museum som vi kan besøge hvis der er nogle der insisterer. Museer er en god mulighed på en regnvejrsdag, men sådan nogle får vi formodentlig ingen af. Når jeg sår tvivl om vi skal, er det heller ikke for at spare entréen. Turister skal godt nok betale 5 gange så meget som lokale, hele 5 kr. På museet kan man bl.a. se fund efter romerne der handlede med Indien for et par tusinde år siden. Der er såmænd også en lillebitte dansk mønt fra Tranquebar. Det fineste er en flot samling bronzer af de væsentligste hinduguder.

Og så bliver der tid til shopping. Hvis nogle vil se flere templer er der flere i byen, nyrestaurerede og med farvestrålende skulpturer.

En af dagene fejres der pongal, som er en sydindisk høstfest hvor man glæder sig over rishøsten og sukkerrørshøsten og smykker køerne som man er så afhængig af i landbruget. Det skal vi være med til.

**Tirsdag d. 17. januar**

Vi begynder hjemrejsen med at forlade Puducherry. På vej tilbage til Chennai kigger vi indenfor i Kanimozhis og Mogens' hus til en snak og en kop kaffe. Derefter kører vi til Mamallapuram/Mahabalipuram hvor man finder nogle af Indiens ældste og flotteste

klippeskulpturer. Det er verdensarv. Sidst på aftenen kommer vi til lufthavnen hvor der er afgang med Emirates kl. 03.30 via Dubai med ankomst i København 12.25 onsdag d. 18. januar.

*Mogens Kjær*